

Nyheds- og sommerhilsen fra Birgittaforeningen 2019



Du lille anemone, hvor er vor skaber stor!

Kære Birgitta-venner

Det har været et pivkoldt forår, men det kom dog. Naturen lavede op igen og alt blev grønt og dejligt. De hvide anemoner har dækket skovbunden, og en lille blå anemone tittede frem i kirkediget. Jo, det er sandt, som Kaj Munk skriver: "Vor skaber er stor!" Og med den rette påklædning er alt vejr godt vejr, som man siger - og slet ikke nogen hindring for at komme ud og få fantastiske oplevelser i naturen.

Årets første vandring var **Palmesøndag, den 14. april**. En smuk dag med sol og blå himmel.



Efter højmesse i Mariager kirke samlede Anni Engedal de glade vandrere og guidede os gennem byen, Maren Finds Dalen og ad historiske stier ud til Dania med de gule bygninger.



På vej i Maren Finds Dalen



Samling i Alstrup Krat

Hjemturen gik langs fjorden. Og på klosteret ventede der os rygende varm pilgrimssuppe og hyggeligt samvær.

Kom maj, du søde milde...

Den første weekend i maj, havde Anette Klattrup indbudt til **pilgrimsvandring i Den hellige Birgittas fodspor**.

Første stræk på vandringen fulgte Den Danske Klosterrute fra Mariager til Hadsund, hvor man overnattede på camping- pladsen. Søndag morgen gik turen videre til Vive kirke og derfra langs den nordlige side af Mariager Fjord.

Svanen, der skulle have bragt vandrerne tilbage til Mariager, viste sig at være i udu, så den sidste del af turen kom til at foregå i bil.



Anette Klattrup orienterer om områdets natur og historie

Ved vejs ende samledes alle i kirken, før der var kaffebord og evaluering i pavillonen i Klosterhaven.



"Dejlig er jorden" ... ved vejs ende

En begivenhedsrig tur med bål-mad, fortællinger og gode og kloge ord under vejs.

Pilgrimmenes dag

Anni Engedal fortæller, at bededag er - af fire nordjyske pilgrimsforeninger - udnævnt til at være pilgrimmenes dag.

I år gik man første gang under et fælles tema, idet hver forening havde hver sin vandring. Hver tredje år vil man vandre sammen i én af foreningernes nærområde.

Temaet i år var vand, og hvad var vel mere nærliggende end at bede Erik Hjortshøj fra Munkholm-komiteen om at berette om søerne i Munkholmanlægget.

Vi fik fortalt, at søerne i anlægget er opstået efter istidens smeltevand og aflejringer, og at mange underjordiske kilder den dag i dag giver vand til søerne. Og at kilderne fortsætter og løber sammen ned mod byen, hvor de nu er rørlagt.

Vi hørte også, at søerne i middelalderen fungerede som gode spisekamre for de nonner og munke, der boede på klosteret. Og længst mod syd i lavningen lige uden for anlægget fik vi forklaringen på, hvorfor stedet kaldes "Dragonvandingen". Det skyldes, at hestene - der tilhørte dragonerne i Randers - blev vandet her, når regimentet i 1800-tallet lå i forlægning i byen.



Erik Hjortshøj fortalte levende og spændende om vand i og omkring Munkholm



Det blev til mange fine glimt og ord om eremithytten, pavillonen - og i det hele taget om områdets lange tusindårige historie.

Vandringen sluttede i Munkesalen med en god kop kaffe og med - ja, hvad kunne det være andet end - vandkringle.

På god pilgrimsvis blev dagen rundet af med den keltiske bortsendelsessang ”Må din vej gå dig i møde”.

Og nu er det juni... og inden længe dufter hyldene i stuen ind ude fra Danmarks haver

Pilgrimshuset er gjort sommerklar – både ude og inde. Spindelvæv er fejlet ned, vinduer pudset og Birgitta-rosen-stativerne er flotte og nymalede. Nye havemøbler er på vej, indkøbt af menighedsrådet. Tak for det. Alt er klar til at byde velkommen til sommerens gæster. Vi håber at se rigtig mange.



Nu længes vi blot efter, at 'det summer af sol over engen'...

Birgitta-retræte

Den 14.-16. juni løber ”Birgitta-retræten” af stablen på ’Ådalen Retræte’.

Med Den hellige Birgitta som omdrejningspunkt vil vi afprøve om klosterlivets inddeling af døgnet

i forskellige tider, har noget at sige moderne mennesker. Dagene vil være inddelt i tider til bøn og meditation, fordybelse i naturen, spisning og forskellige aktiviteter.

I klostrene skal der også arbejdes fysisk. Det slipper vi for. Vi skal bare *være* og tage imod det, der kommer. Det er ren luksus.

Midsommervandring langs Mariager Fjord

Torsdag den 20. juni kl. 18.30.

Vi mødes ved P-pladsen ved Mariager kirke. Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi langs Mariager Fjord og hører beretningen om Noas ark. Formidlet på poetisk og humoristisk vis ud fra Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo.

Aftenen rundes af med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.

Morgensang i Mariager kirke – med efterfølgende kort vandring

i samarbejde med Mariager Kirke

Tirsdag den 18. juni kl. 9:00

Tirsdag den 16. juli kl. 9:00

Tirsdag den 13. august kl. 9:00

Vi mødes i kirken. Vores præster, Edith og Jacob fortæller, at vi skal synge nogle af de skønne morgensalmer, vi har, og reflektere over et bibelvers eller to.

Efter morgensangen vil der være mulighed for at få rørt benene i en kort pilgrimsvandring i Mariagers smukke natur.

Birgittafestival i Maribo den 6.-8. september

I Maribo er man i fuld gang med at planlægge en storstilet Birgittafestival, der vist nærmest involverer det meste af byen. Og det vil glæde dem, skriver de, hvis vi fra Birgittaforeningen i Mariager også vil deltage.

Man kan læse mere om, hvad der skal ske på:

www.birgittafestival.dk.

Birgittarejse den 26.-29. september til Den hellige Birgittas Vadstena.

Den svenske by Vadstena ved søen Vättern er målet for mange pilgrimme i Norden. Bare navnet 'Vadstena' emmer af historie og indre billeder af pilgrimme, nonner, kirker og klostre.

I samarbejde med Foreningen Den Danske Klosterrute arrangerer Birgittaforeningen en rejse dertil i dagene 26.-29. september 2019.

Den lille by ved Vätterns bred har lige siden den "hellige Birgitta" og hendes datter Katarina i slutningen af 1300-årene etablerede en nonneorden med tilhørende kloster tiltrukket mange mennesker med interesse for kristendom, historie og kultur.

Birgitta-søstre

De nuværende Birgitta-søstre har både kloster, kirke og gæstehjem, som ligger smukt lige ned til Vättern. Det er her, vi skal bo.



Birgitta-søstrenes gæstehjem i Vadstena

Vadstena er ikke nogen stor by, der bor omkring 6050 mennesker, men den har meget at byde på.

Allerførst er der den store klosterkirke, der er grundlagt af den hellige Birgitta, og som i dag er en del af Svenska Kyrkan. Kirken huser blandt andet relikvierester af Birgitta og hendes datter Katarina.

Vi skal indsnuse den særlige atmosfære, der er på det store klosterområde med Klosterkirken, resterne af moderklosteret og Pilgrimscentrum.



Vadstena Klosterkirke

Vi skal besøge Uffsåsa, det sted Birgitta kom til som 13-årig og nygift. Og Alvastra hvor Ulf og Birgitta levede deres sidste tid sammen, før Ulf døde i 1344. Og meget, meget mere skal vi se og opleve.

Rejseledere: pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup og teolog og tidl. præst Grethe Holmriis.

Mødetid og sted: Torsdag d. 26. september kl. 7.45 v. Stena Line færge i Frederikshavn. Fra Göteborg køres med bus.

Hjemkomst: I Frederikshavn med færgen søndag d. 29. september kl. 19.25.

Pris: 3.650 kr. der dækker hele rejsen med ophold, alle måltider og hele programmet i Vadstena. Der er fælles morgenmad på Stena Line på afrejsedagen og aftenbuffet på vej hjem. Se program og praktiske oplysninger: www.birgittaforeningen.dk og www.klosterruten.dk

*"Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer"* DDS 725

**Med disse ord vil vi fra
Birgittaforeningen i Mariager ønske
alle en glædelig sommer med håb om
at vi snart ses**

Grethe Holmriis